



Jochem Wiggers verhaalt

'We krijgen bezoek, niet van bekenden maar van aapjes'

Student Jochem Wiggers uit Duiven vertrok onlangs naar Malawi, waar de Schols Foundations kwetsbare jongeren verder op weg helpt. Jochem is actief op een school voor voortgezet onderwijs. Hij doet regelmatig verslag in deze krant. Vandaag de aankomst in Malawi.

Mijn eerste weken hier in Malawi verblijf ik bij de bisschop in Dedza en ik moet zeggen dat ik niet mag klagen. Er wordt voor me gekookt en gewassen en als ik ergens naartoe wil, dan word ik gebracht. Ondanks dat ik hier nog maar kort ben en vooral druk ben met mijn projecten heb ik al aardig wat gezien. Zo ben ik zondag voor het eerst naar het grote meer van Malawi geweest.

Broeder Matthias vertelde me onderweg van alles over de omgeving en we hebben meteen ook een aantal projecten van de Schols Foundations bekeken. Aangekomen in Salima stopten we bij een 'lodge' aan het meer. We hebben eerst wat gedronken en zijn toen gaan kijken bij het privéstrandje van de lodge. Met een paar mooie ligstoelen en een prachtig uitzicht over het meer be kroop mij zowaar een vakantiegevoel.

Als we na de lunch terugkomen, krijgen we bezoek. Niet van bekenden maar van een paar aapjes. Ze zitten vlak voor onze stoelen rustig wat mieren te eten. Er kwamen er steeds meer, waaronder een paar behoorlijk grote die op de bar gaan zitten. Erg grappig gezicht. Na twee uur gingen we terug naar Dedza. Wederom een prachtige rit, dwars door het bos en langs kleine hutjes zoals je die ook op tv ziet. Ik heb een mooie dag gehad en heb weer genoeg energie om morgen vol goede moet aan de slag te gaan.